

*De weg leidt altijd ergens heen
hij komt er ook vandaan.
De plaats waar ik vertrek
kan ooit mijn eindpunt wezen.
Zo kan ik alle kanten uit,
er komt geen einde aan.
Aan de weg zelf valt nooit het
einddoel af te lezen.*

*Mijn stappen op het pad zijn
echter doelgericht,
ik weet wat mij beweegt en
waar ik heen wil gaan.
Zo krijgt de weg voor mij
een naam en een gezicht,
ontleend aan mens, natuur
en aan de grond van mijn bestaan.
(vrij naar Tijs Doornbos)*



*Doopsgezinde Gemeente
Holwerd Blija Ternaard
Stasjonswei 3
9151 JL Holwerd*

www.dgholwerd.doopsgezind.nl

LABYRINT HOLWERD

**DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
HOLWERD BLIJA
TERNAARD**



**PLEK VAN STILTE
EN INSPIRATIE**

VAN HARTE WELKOM

U bent van harte welkom in het labyrint achter de Vermaning aan de Stasjonswei 3 te Holwerd.

Wandel het labyrint en geniet van de stilte. Doe inspiratie op voor de volgende dag of wellicht voor een volgende fase in uw leven. Dit is een plek van bezinning om tot innerlijke rust te komen.

WAT IS EEN LABYRINT

Een labyrint is een grafisch figuur dat volgens een bepaalde regel wordt opgebouwd. Het is een pad dat leidt naar jouw doel. Als symbool voor onze levensweg, die we in ons eentje 'moeten' gaan. Het lopen van een labyrint is een manier om te zoeken naar onze eigen spirituele kern.

Je hoeft niet bang te zijn om de weg kwijt te raken, verdwalen kun je nooit. Dat is het grote verschil met een doolhof, waarin je de weg kwijt kunt raken. Het labyrint wijst je de weg.

In het midden van een labyrint is een open plek. Het is heel

verleidelijk om in het midden te blijven staan, alsof je doel is bereikt. Je kunt het gevoel hebben dat alles op zijn plaats valt, maar je zult weer terug moeten lopen naar de plek waar je was, het leven tegemoet. In de hoop met meer ruimte in je ziel om verder te gaan. Het lopen van een labyrint is als een kleine pelgrimstocht, een zoektocht naar een zinvol leven.

De langste reis die een mens kan maken, is een reis door zijn innerlijk.

(Dag Hammerkjold)

DOOPSGEZINDEN IN

HOLWERD

In het jaar 1563 doopte Leenaert Bouwens 234 volwassenen in Holwerd en omgeving. Deze mensen bekeerden zich tot een nieuw geloof, het Anabaptisme, dit betekent Wederdoop. Deze 'wederdopers' wilden zelf nadenken over hun geloof.

In Friesland worden ze Menisten genoemd naar Menno Simons, de Friese leider van de doperse reformatie. Hij leefde van 1496 tot 1561.

De Doopsgezinde gemeente van Holwerd Blija Ternaard is een levendige, open en gastvrije gemeente, die betrokken is bij het dorp en de samenleving. Als dank voor 450 jaar Doperdom in Holwerd en omgeving heeft de gemeente gekozen voor een labyrint. Voor gemeenteleden, voor bewoners van het dorp en omstreken en voor toevallige passanten.

MET DANK AAN

Het labyrint is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, een aantal gemeenteleden en de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard.

Zomer 2015